



Ik zou graag minder verlegen zijn als ik in nieuwe plaatsen kom

Ik wil graag minder ruzie met mijn vrienden

Ik wil minder boos zijn

Ik wil graag een beetje

meer durven

Ik wil minder verdrietig zijn

Ik wil dat anderen minder vaak

boos zijn op mij

...

We gaan een aantal momenten knutselen en praten om op zoek te gaan naar onze eigen superkrachten én groeikansen.

We gaan op zoek wat vriendschap, pesten en plagen is en wat je ermee kan doen.



Hoe oud ben je best voor sociale media?

Hoe ga je ermee om?

Openbaar of privé, wat post je en wat niet, wie laat je je volgen?



We gaan ook een aantal keer samen op stap, naar het park of het bos, daar kan misschien zelfs een uitstapje naar het zwembad bij zijn.



Met speciaal ontwikkelde gezelschapsspelen en samenwerkingsactiviteiten oefenen we sociale vaardigheden, zowel voor de haantjes-de-voorste als de verlegen kindjes op de achtergrond.

**Wanneer?**

Maandag 2 november, dinsdag 3 november, donderdag 5 november en vrijdag 6 november

Telkens van 9u tot 16u, je bent welkom vanaf 8u30 en tot 17u.

's Middags eten we ons eigen lunchpakket, maar op vrijdag gaan we samen koken!

Op zaterdag 21 november komen we nog eens samen van 14u tot 16u30

want tegen dan zijn we natuurlijk super benieuwd hoe het met iedereen gaat!

Voor leerlingen van 3<sup>e</sup> tot en met 6<sup>e</sup> leerjaar

Prijs: 195 EURO (4daagse +terugkomnamiddag)

Waar: Lauwbergstraat 179 in Lauwe

Voor meer info of vragen:  
vind het **Psychologenhuis** op facebook  
of op onze website,  
mail op [biekeboone@psychologenhuis.be](mailto:biekeboone@psychologenhuis.be)  
of geef een belletje op 0466/252549



PSYCHOLOGEN  
huis 179