



Ik zou graag minder beschaamd zijn als ik in nieuwe plaatsen kom

Ik wil graag minder ruzie

Ik wil minder boos zijn

Ik wil graag een beetje meer durven

Ik wil minder verdrietig zijn

Ik wil dat anderen minder vaak boos zijn op mij

...

Groei-kamp

Is er wel eens iets dat je anders wil doen?

Heb je het soms eens lastig met een bepaalde situatie?

Wil je jezelf beter leren kennen?

Wij willen jou alleszins wel beter leren kennen! In de zomervakantie gaan we 3 dagen samen doorbrengen. We leren elkaar én vooral onszelf beter kennen. We kiezen dingen uit waarin we willen groeien en gaan op zoek naar de beste manier om dat te doen, we leren omgaan met onze gevoelens en elkaar, maar we gaan ook samen plezier beleven.

Wanneer?

Voor 1^e, 2^e en 3^e leerjaar: maandag 4 juli, dinsdag 5 juli en donderdag 7 juli

Voor 4^e, 5^e en 6^e leerjaar (en dus ook starters middelbaar): maandag 11 juli, dinsdag 12 juli en donderdag 14 juli

Telkens van 9u tot 16u, je kan opgevangen worden vanaf 8u30 en tot 17u.

's Middags eten we ons eigen lunchpakket.

Op zaterdag 20 augustus voor de jongsten en zaterdag 27 augustus voor de oudsten komen we nog eens samen van 10u tot 12u want tegen dan zijn we natuurlijk super benieuwd hoe het met iedereen gaat!

Zit je zoon/dochter wel eens niet lekker in het vel? Zou je zoon/dochter wel baat hebben bij wat oefening in de omgang met anderen? Zou je zoon/dochter wel eens meer mogen geloven in zichzelf of net leren luisteren naar de ander? Zijn er moeilijke veranderingen geweest in de voorbije periode?

Er zijn tal van redenen om iets te willen doen rond de persoonlijke groei en ontwikkeling van je kind. Wij gaan hen niet veranderen, maar net hun eigen karakter in de verf zetten. Ze leren tijdens deze driedaagse zichzelf, hun talenten, hun emoties beter kennen om zo te groeien. Wij geloven dat kinderen door persoonlijke groei ook groeien in hun relaties met de ander.

Prijs: 190 EURO (driedaagse +terugkomnamiddag)

Waar: Lauwbergstraat 179 in Lauwe

Voor vragen, neem gerust contact via mail of telefoon. We beantwoorden ze graag! Inschrijven kan op dezelfde manier op 0466/252549 of biekeboone@psychologenhuis.be.

Wie zijn wij?



Bieke Boone
Orthopedagoog



Hannelore Vanhoenacker
Klinisch psycholoog

Samen bieden wij opvoedingsondersteuning, psychologische begeleiding en psychotherapie voor kinderen en jongeren vanuit het Psychologenhuis 179 in Lauwe. Bezoek gerust eens onze website www.psychologenhuis.be voor meer info of zoek ons of het groeikamp op facebook.